

Visie op 2008 en verder....

Traditiegetrouw de visie van Trendverklaard op het komende jaar 2008 en verder....!
Voor wie de vorige jaren heeft gemist of even wil opfrissen, alle vorig versies van 2004 t/m 2007 ze zijn te lezen op de website. Ze vormen samen met dit document een beschrijving van de toekomstvisie van trendsverklaard.

Naast het opwarmen van de aarde staan ons nog veel nare verhalen te wachten, verhalen die ons zeker niet vrolijk zullen maken. Maar gelukkig zien we voor het eerst in jaren weer de lang verwachte hoop opduiken. Eindelijk zie je hier en daar weer mensen hun rug rechten en opstaan. Mensen met een visie voor de toekomst. Mensen die niet tegenstaande alle neerslachtige berichten toch weer aan de toekomst willen bouwen. Personen die nog geloven dat het niet te laat is en het niet alleen bij dromen houden maar ook met bruikbare oplossingen en inzichten komen. Mensen die laten zien dat je een neerwaartse spiraal ook opwaarts kan beklimmen. Die zullen in de komende jaren gelukkig in aantal alleen maar groeien. En dat is goed, we hebben ze nodig, die mensen die ons weer energie geven, die ons niet pasief maar actief maken. Maar we zijn er nog niet. Tenslotte kunnen we samen veel bereiken, maar daarvoor moeten we eerst kiezen voor een gezamenlijke weg.

Die nieuwe weg gaan we de komende jaren aanleggen. Wie wil meebouwen moet nu starten. De eerste volgende 10 jaar zijn beslissend voor de rest van de 21^{ste} eeuw. En dat zullen we de volgende jaren merken, want veranderingen gaan niet zonder slag of stoot. Er zullen nog veel spanningen en krachtmetingen plaatsvinden en wie of wat de overhand krijgt is nu nog niet te overzien. Maar dat het heftig wordt dat is zeker.

Er komen woelige tijden, maar dat wisten we al.

We willen niemand bang maken, maar een verstandig persoon zorgt de komende jaren voor een stabiele basis. De tijd breekt aan om direct verhandelbaar kapitaal als reserve achter de hand te houden.

Het leek erop dat we in 2006 het dieptepunt in Nederland hadden bereikt, maar 2007 bewees dat het nog saaier kon. Terwijl het wereldwijd overal gonsde van de economische bedrijvigheid, zagen we in Nederland vooral ééndagsvliegen en angsthazen voorbij komen. Dankzij de bedrijvigheid om ons heen konden we als exportland enigszins genieten van een heroplevende economie. Maar van een stevige economische basis was weinig te merken, en grote verwachtingen voor 2008 zitten er dan ook niet in. We zijn met z'n allen al een tijdje de weg kwijt, en ook in 2007 hebben we weer hopeloos gezocht naar houvast. Het tijdperk waarbij we allemaal dachten dat de wereld maakbaar is of was, is definitief afgesloten en ingevuld door een sfeer van gelatenheid en wegstaren.

We leven in een tijd van Schuldgevoel, Machteloosheid en Angst. En dat beeld geraakten we ook in 2007 niet kwijt. We zijn zo bang geworden, dat we niets en voor niemand iets willen inleveren. Investeren in de toekomst zien we nauwelijks nog zitten, alles moet snel en zonder enige inspanning direct bereikbaar zijn. Het is toch hopeloos, laat ons dan maar nu genieten.

Wie of wat wordt onze verlosser, en wanneer vinden we een nieuwe zinvolle toekomstvisie. Die nieuwe visie is brood nodig en we zijn er ook héél erg aan toe. We wijzen steeds meer naar elkaar, maar wie waagt de stap? Is 2008 het jaar van onze verlossing? Ik betwijfel het, maar laten we hopen van wel.

In tussen gaan de processen van verandering wereldwijd in hoog tempo door. Een deel van de mist begint op te trekken en de ravage, want zo kan je de tijdelijke toestand wel noemen, wordt langzaam zichtbaar. Wereldwijd zien we een verdere opstapeling van de macht, en onder de dekmantel van de vrije markt en veiligheid worden intussen de gevolgen afgewenteld op het individu. Steeds meer verantwoordelijkheid en gevolgen wordt ongevraagd bij het individu gedropt, maar intussen wordt wel bepaald hoe diezelfde burger moet leven. Kortom, schuldig is de nieuwe burger altijd, zowel als hij afwijkt van de “opgelegde” norm als wanneer hij de verplichting opvolgt. Als “individu” ben je toch verantwoordelijk voor je eigen leven, is de misleidende verpakking. Als je als individu nu ook zelf “kan” beslissen over de keuze mogelijkheden dan zou dat fijn zijn. Maar nu is de onmacht het enig die ons nog rest.

Mogelijks ligt onmacht ten grondslag aan de huidige herwaardering van de Gipsy. BalkanBeatz en GipsyBeats bepalen verder in 2008 de sfeer voor ongebonden feestjes. Het gaat niet meer om zien en gezien worden, maar om het feest! En spontaan feesten dat kunnen Gipsy's als geen ander. We kunnen wel stellen dat de grote onpersoonlijke feesten verder afkalveren ten voordele van minder commerciële feesten en kleinschaligere initiatieven.

Voor inspiratie gaan we in 2008 nog verder in de tijd terug en gaan we ons nu vooral laven aan alles uit de periode van de industriële revolutie.

Naast dat we in 2008 terugblikken naar de industriële revolutie als een spannende periode uit de geschiedenis, wordt voor de attente waarnemer 2008 een spannend jaar. Zet dus in 2008 de antennes maar op scherp. Wat er ook gebeurt de Olympische Spelen van 2008 in Peking zijn nog nooit zo belangrijk geweest in de geschiedenis van de spelen als nu. Verrassen zullen ze zeker, maar hoe? Wie gaat zijn ware gezicht laten zien en hoe? Na afloop gaan niet alleen de atleten hun medailles tellen of hun wonden likken, maar de rest van de wereld doet mee. Met de Olympische spelen van 2008 in Peking wil China de wereld zijn superioriteit laten zien. Lukt ze dat? En hoeveel belang hebben andere wereldspelers erbij om dit beeld te verstoren? Wat de uitkomst ook is, het resultaat is bepalend voor de toekomst. De Olympische spelen zijn immers de plaats bij uitstek waar grote mogendheden elkaar hun macht en overmacht onderling showen.

Wie bepaald de toekomst en hoe? Is dus de vraag voor 2008.

Fons Maenhoudt
Trenddeskundige en onafhankelijke lange termijndenker

© December 2007
Dit is een uitgave van trendsverklaard.